

Församlingslyktan

Nr 2 - 2022

årgång 64



HOUTSKÄRS KAPELLFÖRSAMLINGS MEDARBETARE
ÖNSKAR DIG EN VÄLSIGNAD SOMMAR!

Den första veckan efter skolavslutningen var det dags för skriftskolläger i Houtskär. Ungdomar från Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö sammanstrålade till en vecka på Skärgårdsskolan. Vi firade gudstjänster som konfirmanderna ledde varje morgon i kyrkan och på kvällen samlades vi till kvällsbön i prästgården. Däremellan rymdes många timmar av undervisning, fritid, lekar och matstunder. Det är alltid lika fint att se hur ungdomarna finner varandra och lär känna nya vänner. De knotar lite över att sitta inne och över den myckna undervisningen när de hellre skulle vara ute och ha det trevligt tillsammans, men det hör till. Så är det alltid. Sen när veckan kommer till sitt slut, blir det lite vemodigt att lämna lägerlivet och alla vänner, men samtidigt ligger hela långa sommaren framför. Konfirmationen blir en fin avslutning på skribatiden och en start på det självständiga livet som fullvärdig medlem i församlingen. Ett steg mot vuxenlivet är taget.

*I denna ljuva sommartid
gå ut, min själ, och gläd dig vid
den store Gudens gåvor.*

Det är inte längre fullt lika självklart att man ska gå i skriftskolan och bli konfirmerad som det var för några decennier sen. Den kristna uppfostran är inte längre lika stark i familjerna och i samhället. Tron är inte självklar för ungdomarna, men skriftskolan kan bli en tid då man får fundera och känna efter om tron kanske ändå är något man vill fortsätta utforska.

Det är två saker som vi lärare har försökt poängtera under veckan. För det första att man behöver inte vara säker på sin tro, det räcker att man vill tro, vill fortsätta utforska tron. För det andra att det aldrig är för sent för Gud att ingripa i våra liv och ta emot oss. De här två budskapen gäller för oss alla, inte bara för konfirmanderna. Du behöver inte vara säker och du är alltid välkommen.

I den här tidningen får vi också läsa om Bernt Mårtensson som i sin ungdom lade sitt liv i Guds händer och nu berättar om hur hans tro burit honom genom hela livet. Det är sådana berättelser som kan inspirera oss yngre att våga ta steget och överlämna våra liv till Gud.

*Liksom ett träd i sol och regn
så låt min själ i Andens hägn
få växa alla dagar*

Sommaren är i kyrkoåret tiden efter pingst när vi gläds över att den heliga Anden har kommit till oss. Anden leder, hjälper, stöder, bär och förmedlar våra bönesuckar till Gud. Sommarens gröna liturgiska färg påminner oss om att det här är en tid för tillväxt och mognad. Precis som allt i naturen växer under sommarhalvåret får också vi växa till och mogna i vår tro. Kanske har vi nu lite mera tid att fundera på livets stora frågor, komma till kyrkan och delta i gudstjänsten, eller läsa någon inspirerande bok om tro och andlighet.

Tron är nämligen, precis som allt annat som växer, beroende av att vi sköter om den, ger den näring och vatten. Vi kan göra det i vår ensamhet, men det är lättare att göra det tillsammans med andra, för i en gemenskap stöder vi varandra. Församlingen är en gemenskap av troende, sökande och tvivlande, där viljan att tro och utforska livet med Gud är den gemensamma nämnaren. En församling består av alla sorters människor och alla får vara som de är, skapade och älskade av Gud. Det är inte vi människor som ska bedöma vem som är rätt eller fel, tillräckliga eller otillräckliga, det vet bara Gud. Och tills vi står inför honom, ansikte mot ansikte, får vi göra så gott vi kan och försöka stöda varandra i vår kristna gemenskap.

*Behåll mig till ditt paradiset,
och låt mig på de trognas vis
i dina gårdar grönska.*

FÖRSAMLINGS INFORMATION

Pastorskansliet i Houtskär är öppet onsdagar 9–12 och andra tider enligt överenskommelse.

Diakonimottagningen är öppen enligt överenskommelse.

Kyrkan är öppen alla dagar kl. 9–21 under tiden 1.5.–30.9 och kl. 9–18 under tiden 1.10–30.4.

Den som behöver ett **ämbetsbevis** ber vi kontakta byråsekreterare Susanne Kivekäs på telefon 040 312 4439 eller per e-post: susanne.kivekas@evl.fi

ANSTÄLLDAS KONTAKTUPPGIFTER

Kaplan	Janette Lagerroos	040 312 4452
Kantor	Mikael Granlund	040 312 4444
Församlingsmusiker	Ulla-Maija Söderlund	040 312 4454
Diakoniarbetare	Jaana Rosenblad	040 312 4456
Församlingsmästare	Jami Helmiö	040 312 4458

Personlig e-post: fornamn.efternamn@evl.fi

PÅ NÄTET HITTAR DU OSS HÄR:



<https://www.vastabolandsforsamling.fi/houtskar-kapellforsamling>
(här hittar du också Församlingslyktan i digitalt format)



Facebook: @houtskarsforsamling och @vasfor



Instagram: @vastabolandsforsamling



YouTube Väståbolands svenska församling

FÖRSAMLINGS NYTT

Kyrkoherdevalet i Väståbolands svenska församling avgjordes på pingstdagen den 5.6.2022. Sara Grönqvist, tillförordnad kyrkoherde i församlingen sedan årsskiftet, fick en överväldigande majoritet av rösterna och tillträder som ny ordinarie kyrkoherde i Pargas den 1.9.2022. Sara Grönqvist samlade hela 879 röster medan den andra sökande, Saara Roto från Järvi-Kuopion seurakunta, erhöll 54 röster. Sammanlagt röstade 939 församlingsbor i valet. 6 röster förkastades.

Det var det första kyrkoherdevalet i församlingen sedan sammanslagningen 2009 och församlingens nya kyrkoherde kan nu tillträda med ett gediget stöd i ryggen. Vi välkomnar Sara Grönqvist som vår nya kyrkoherde. Saara Roto förtjänar ett stort tack för att hon ställde sig till förfogande, så det blev ett riktigt kyrkoherdeval, trots att den andra sökande hade en klar hemmaplansfävor.

Preliminärt datum för Sara Grönqvists kyrkoherdeinstallation är söndagen den 18.9 kl. 10 i Pargas kyrka.

DÖPTA

Johanna Rankio & Anton Mårtenssons dotter



Saga Edith Mårtensson
döpt den 21.5.2022

AVLIDNA



Peter Christian Lans
född den 29.1.1982
avled den 2.4.2022 i en ålder av 40 år

Harry Adolf Österman
född den 10.4.1928
avled den 19.4.2022 i en ålder av 94 år

KYRKBACKENS TOMTE MEDDELAR

Bästa gravrättsinnehavare eller anhörig

Vi har inlett arbetet med att uppdatera gravrätterna och kontaktuppgifterna.

Om det finns en blå plastskylt vid graven betyder det att tiden för gravrätten har upphört. Ta då kontakt med Pargas kyrkliga samfällighets gravkontor, gärna per e-post, och uppge namnen och dödsåren på de begravda samt dina egna kontaktuppgifter. Jag tar senare kontakt när jag har undersökt saken.

Att förlänga gravrätten för en grav (1m bred) för 25 år kostar 106 euro.

Vänliga hälsningar,

Pargas kyrkliga samfällighet/Gravkontoret

Hanna Aalto

Tel. 040 312 4482 (må-to kl. 9-12.30)

hanna.aalto@evl.fi

Arvoisa haudan haltija tai omainen

Olemme aloittaneet hautaoikeuksien ja hautojen yhteystietojen päivittämisen.

Jos haudalta löytyy sininen muovikyltti, tarkoittaa se sitä, että hautaoikeus on päättynyt. Ota tällöin yhteyttä Paraisten seurakuntayhtymän hautakonttoriin, mielellään sähköpostitse, ja kerro hautaan haudattujen vainajien nimet ja kuolinvuodet sekä yhteystietosi. Otan sitten myöhemmin yhteyttä tutkittuani asian.

Hautaoikeuden jatkaminen 25 vuodeksi maksaa 106 euroa yhdelle (1m leveä) haudalle.

Ystävällisin terveisin,

Paraisten seurakuntayhtymä/Hautakonttori

Hanna Aalto

Puh. 040 312 4482 (ma-to klo 9-12.30)

hanna.aalto@evl.fi



MISSIONSBODEN INFORMERAR

Missionsbodens sommarsäsong har börjat bra. Vi har fått in många donationer, trots att det bara är början på säsongen, vi tackar för detta!

Missionsboden är en viktig del om vår församlings arbete. Där möts människor, glädje och livliga diskussionerna kan uppstå medan man söker och kanske hittar ett fynd. Missionsbodens arbete skapar på sitt lilla vis också hopp.

Vi har flera kanaler via vilka vår hjälp når fram. Via oss har det skickats varor till Bulgarien och yllevästar för småbarn till de fattigaste områdena i Europa. Tillsammans med Houtskärs Marthaförening och Houtskärs Röda Kors deltog vi i Kalle Augustssons insamling.

Kvinnorna i Etiopien stöder vi med inkomsten från Missionsboden, så att deras vardag kan utvecklas och den vägen deras liv. Ukrainska familjer har vi med hjärtans glädje också kunnat stöda. Det är inte lätt att få fotfäste på ett främmande land, så allt man kan göra bör göras. Sommaren kommer och vi är färdiga att tjäna våra kunder.

Ni är alla hjärtligt välkomna att göra fynd!

Missionsbodens öppethållning

Lördagar kl. 10-13 18.6, 2.7, 9.7, 16.7, 23.7, 30.7,
6.8, 13.8, 20.8, 27.8

Onsdagar kl. 16-18 29.6, 6.7, 13.7, 20.7, 27.7,
3.8, 10.8, 17.8, 24.8, 31.8

Vi tar emot hela och rena saker under öppethållningstiderna eller enligt överenskommelse med diakoniarbetare Jaana Rosenblad tel. 040 312 4456 / jaana.rosenblad@evl.fi

Meditationsstigen - vandra med Gud i naturen

Stigen som går från kyrkan, längs stranden, förbi Prästgården och församlingshemmet, fortsätter hela vägen ut till Viteludd och sedan tillbaka till kyrkan, har blivit en kär stig för houtskärsborna och en uppskattad upplevelse för våra besökare. Det är få ställen där man får gå så nära stranden genom den vackra kulturmiljön, som man får göra här längs vår stig. Speciellt så här på försommaren går en stor del av stigen genom fantastiska blomsterängar.

Stigen är på några ställen väldigt brant, så den skulle ännu behöva förbättras med några trappsteg och ledstång på sina håll. Några bänkar borde vi också snickra till för rastplatserna på den senare delen av stigen. Kanske du skulle vilja hjälpa till med det här? Meddela gärna ditt intresse till kaplan Janette Lagerroos eller församlingsmästare Jami Helmiö, så kan vi ta kontakt när det blir dags för talko.



Stigen börjar och slutar i kyrkan, precis som Frälsarkransen börjar och slutar med Gudspärlan. Texten för rastplatsen i kyrkan lyder så här:

Detta är Pärlornas pärla, Existensens hemlighet, Alltings ursprung och mål, Evighetens närvaro i allt. Här förvaras ditt namn, här är ditt hem, här är du älskad, känd och förstådd.

Bön: *Du är gränslös.
 Du är nära.
 Du är ljus och jag är din.*

Prästgården - ett hem för hela församlingen

Det finns otaliga berättelser om vad allt som hänt i prästgården under århundradena. Förutom alla prästfamiljer som bott där, har spädbarn döpts, barn gått i söndagsskola, ungdomar läst för prästen, par vigts och många, många möten hållits.

Idag bor inte längre prästen i prästgården, utan huset fungerar mera som ett församlingshem. Numera hålls de flesta av församlingens samlingar, dopfester och minnesstunder här.

I stora salen ryms ca 30 personer för tillfället och i de andra rummen ryms många till. Dessvärre är huset inte ännu fullständigt anpassat och tillgängligt för den som har svårt att röra sig, men inom de närmaste åren kommer det att åtgärdas när huset renoveras för att uppfylla kraven på ett allmänt utrymme.

Det är möjligt att boka prästgården för privata fester i samband med kyrkliga förrättningar. För våra egna församlings-

medlemmar är det avgiftsfritt. Dock med några undantag. För konfirmationsfester, dopfester andra dagar än söndagar och andra familjefester fakturerar vi enligt prislistan nedan.



	Hyra	Städning	Duktvätt
Församlingsmedlem	-	45€/h	14€/st
Församlingsmedlem konfirmationsfest/familjefest	78€	45€/h	14€/st
Övriga	130€	45€/h	14€/st
Kvällshyra	88€	45€/h	14€/st

Alba autonpenkillä ja auto täynnä kukkia

Otsikko kuvaa hyvin yhden viikonlopun työntunneita ja myös työn kuvaa. Meillä oli juhlamessu Iniön kirkossa diakonian merkeissä 29.5, sillä Diakonia viettää Suomessa 150-vuotisjuhlaansa.

Iniö on osa diakoniakiertuetamme tai "road trippiä" kuten me sitä kutsumme. Autoni on usein täynnä, milloin mitään, mitä nyt tarvitseekin kuljettaa paikasta toiseen.

Muistan kerran, kun vein autoni huoltoon, siitä on jo aikaa, ja sitä sieltä pois hakiesani ihmetteli autotohtori, että missä mahtan olla töissä, oli kuulemma löytänyt siitä kaikenlaista kasvistoa vähän sieltä sun täältä. Olin silloin töissä kotisairaanhoidossa ja sielläpäin oli asiakkaat pitkän kapean ja harvaan ajettujen teiden päässä, joten ei ihme, jos jotain tarttui mukaan. Land Rover olisi varmasti ollut parempi vaihtoehto kuin Opel Corsa.

Auto on minulle kulkuväline ja työväline. Olen parantumattoman laiska sitä siivoamaan, mutta puolustukseksi sanottakoon, että teknisesti ne ovat aina olleet kunnossa. Kerran vuodessa kunnon tarkastus ja tarpeellinen huolto, kyllä kulkee ja aina on mennyt katsastuksesta läpi.

Koti kertoo ihmisestä ja äidinäitini tuumasi, että pihasta näkee, kummoinen ihminen siellä asuu, näitä on monia suusta suuhun kulkevia viisauksia, tulkintoja kait, kukin makunsa mukaan.

Elämän moninaisuus on kiehtovaa, myös kertovaa, tulkinnoillakin on merkitys. Joskus elämä ja päivät elämässä järjestyvät itsestään, kuten minulla kävi 28.5. siis juhlamessua edeltävänä lauantaina. Olin väsynyt, joka johtui siitä, että olin edeltävät viikot jännittänyt tulevaa, sillä minun tehtäväni oli



pitää puhe messussa heti saarnan jälkeen evankeliumia mu-
kaillen toisella kotimaisella kielellä! Mielialani oli ailahdellut
paniikin ja ilosta ylpeän välillä onhan sana ja sen sanoma tär-
keää.

Rutiinit saattoivat senkin päivän alkuun ensin nelitassut tar-
peineen ja mamman aamukahvi ja se oli siinä. Nokka kohti
päivän tehtäviä, ne hoituivatkin tuossa tuokiossa. Aamuisen
aivosumun hiljaa huvetessa muistin, että on kuukauden vii-
meinen lauantai ja jäteasema on avoinna, joten sain ne kaikki
vanhat matot sun muut samalla vietyä, ihanaa! Joskus asiat
vaan lutviutuvat ja mitään en ollut suunnitellut, päinvastoin
luulin, että en saisi tuona päivänä mitään aikaiseksi.

Sunnuntaipäiväkin meni hyvin, sain toiset aamukahvit Iniön
pappilassa, mukavia ihmisiä, välitön tunnelma. Jumalanpalve-
luksessa aisti Hengen läsnäolon, se oli siunattu päivä ja sen
tunnelma kantautui kotiini kahden kauniin ikonin mukana.
Oli vahva tunne siitä, että minusta pidettiin huolta. Jumalalle
kiitos meidän ei tarvitse yksin taakkojamme kantaa. Alba on
vielä autossani, kukat ovat Iniön kirkossa ja toiset niistä Iniön
seurakuntakodissa.

Lähdin Iniöön perhoset vatsassa, auto täynnä kukkia ja alba,
palasin kotiin sydän täynnä rakkautta ja siunausta. Kotimat-
kalla tapasin mukavan lautturin ja viivähdin hetken hänen
työpaikallaan. Siunausta koko matka!

Siunauksin *Jaana*



Bernt Mårtensson - äldst i Houtskär just nu

Några dagar efter att Bernt Mårtensson fyllde 95 år fick jag mig en pratstund med honom. Det är en glad och pigg man som bjuder in mig i vardagsrummet. Där sätter han sig i sin bönestol och börjar berätta om sitt liv.

Han berättar om hur han gått i skola på Norrskata, på Äpplö och i Saverkeit innan han fortsatte i Houtskärs kyrkliga folkhögskola. Tiden i folkhögskolan blev livsavgörande för Bernt och han kallar skolan för sitt universitet. Det var också under den tiden han en midsommar överlämnade sitt liv åt Gud. "Där började mitt kristna liv", säger Bernt. När jag frågar om han kunde tänka sig att livet tagit en annan väg utbrister han "nej, jag har fått ett så fantastiskt rikt liv och intressant, med både höjder och svackor, och nej, jag har inte kunnat tänka mig heller att jag skulle försöka leva något annat, nää-ä". Bernts tro har burit honom hela livet och den fyller honom med tacksamhet för allt han fått uppleva.

Följande år gifte Bernt sig med Else. Efter några års jobb vid Laivateollisuus i Åbo kunde Bernt köpa och överta Abrams på Saverkeit och flytta tillbaka till Houtskär med sin familj. Prosten Gräsbäck och biskop von Bondsdorff övertalade Bernt att börja som resepredikant i Kyrkans Ungdom 1955. Det uppdraget förde Bernt till alla hörn av vårt vidsträckta Borgå stift och han är nästan säker på att han besökt alla kyrkor i stiftet. Som resepredikant övernattade han ofta i prästgårdarna och han lyfter fram prästfruarna, dessa underbara värdinnor som var vana att ta emot gäster och tog hand om honom så väl.

Att sen redogöra för arbetet med gården, alla turer som predikant, jobbet vid Finska missionssällskapet och uppdraget som förbundssekreterare i Församlingsförbundet går inte på det korta utrymme som här står till förfogande. Resan till Tanzania 1973 måste vi ändå nämna, för den gjorde stort intryck på Bernt. Han var där en månad och bodde hos de finlandssvenska missionärerna som var hans vänner sedan K-58 kampanjen. Bernt fick lära känna hur man arbetade på missionsfältet och det hade han nytta av i uppdraget för Finska Missionssällskapet.



Efter pensioneringen 1987 fokuserade Bernt sin kraft på uppdragen inom lokalpolitiken och kulturen. Han var med och grundade Kulturgillet 1989 och han var ordförande för Hembygdsföreningen. 2008 förlänades han titeln Hembygdsråd som erkänsla för det arbete han gjort för sin hembygd.

När jag frågar hur han ser på Houtskär idag, säger Bernt med lite sorg i rösten att det är tråkigt att så mycket försvunnit från Houtskär de senaste åren. Houtskär är inte längre detsamma som i sin glans dagar.

Så halkar vi in på temat Facebook, som Bernt säger att han tycker om. Där är det lätt att hålla kontakt med alla de många vännerna runt omkring i stiftet. Han berättar att nästan hundra vänner kontaktade och uppvaktade honom på 95-års dagen. Att i den åldern bli ihågkommen av så många är inte alla förunnat. Även Församlingslyktan sällar sig till gratulanterna och tackar Bernt för den fina pratstunden.

Den magiska midsommaren

Alldeles snart skall vi fira midsommar. För många är midsommarfirandet startskottet på sommaren. Vi äter gott, samlas och njuter av de långa och varma dagarna. Midsommaren infaller då dagarna är som längst och nätterna som ljusast och kortast. Och det är kanske just det här med ljuset och värmen som gör att midsommaren känns lite extra speciell och magisk. Det sägs att under midsommarnatten så har naturen magiska krafter. Därför skall man till exempel på midsommarnatten sova med blommor under dynan för att då drömma om sin blivande kärlek.

Då kyrkan kom till Finland så var folkets tro på det övernaturliga och magiska väldigt stark. Speciellt stark var den kring midsommaren. Men vi skall absolut inte glömma bort att midsommaren också är en kyrklig högtid som firas till minnet av Johannes Döparen. Johannes förberedde folket på att Jesus skulle komma och fick dem att be om förlåtelse för sina synder och döpa sig, också Jesus lät döpa sig av Johannes.

Lite beroende på var man befinner sig i landet så varierar midsommarfirandet. På en del orter samlas man kring midsommarbrasor och dansar och sjunger medan man på andra ställen reser midsommarstänger. Tanken med midsommarbrasorna var att driva bort de onda andarna och demonerna.



Midsommarstången reste man med förhoppning om en god sådd, växtlighet och skörd. Här i Houtskär skall vi vara otroligt stolta över att många byar har sina egna midsommarstänger och att stängerna varje år pyntas och dekoreras med bland annat gräs, löv och blommor. Det är en fin tradition som vi har och som starkt lever vidare. Och världens högsta midsommarstång sägs ju dessutom finnas här i Houtskär – i Mossala. Men som Björköbo är jag nog kanske av lite annan åsikt när det kommer till världens högsta stång... 😊

Just nu så grönskar naturen som allra mest och vi kan nästan höra hur allting växer. Enligt en gammal sägen så är växternas helande krafter som starkast på midsommaren. Därför plockade och samlade man på sig medicinska växter på midsommaren och lät dem torka för att senare under året använda dem. Det var också tron på att kraften i björklöven skulle ge god fruktbarhet och skörd som man pyntade hemmen med björkar. Många av oss har fortfarande "björkmejor" vid ytterdörren på midsommaren.



Kan det måne vara så att kraften från löven på världens högsta midsommarstänger ger så god växtlighet i norrbyarna att de första tidiga potatisarna oftast kommer härifrån?

Låt oss nu njuta av midsommaren. Äta glass med jordgubbar – kanske binda en bastukvast och ta ett långt bad eller varför inte sitta ute och njuta av midsommarnattens magi.

Jag önskar er alla en fin sommar!

Skärgårdsskriftskolan 2022



Fr. vänster: Mathias, Julia, Eero, Oliwer, Anna, Ida

Vad var roligast?

Fritiden med kompisarna och att vinna hjälpisarna.

Vad var tråkigast?

Lektionerna och nummerleken.

Vad har ni lärt er?

Nya lekar, att inte sova med nån som snarkar. Att de är fångar på kvällarna,

har lärt sig nya sånger och nya saker om kristendomen.

Något annat ni vill berätta? Det var bra.

Vad var roligast?

Fritiden då vi brukade simma, spela volleyboll, spela bordsspel & Subway surfers (Emil och Mathias dansa)

Vad var tråkigast?

Reglerna överlag, men speciellt kvällsläget, Timmarna också.

Vad har ni lärt er? Allt möjligt, mycket om kristendomen, livserfarenheter. Även lite nya lekar.

Något annat ni vill berätta? Alla var snälla och trevliga (speciellt Nico).



Fr. vänster: Nico, Melvin, Karin, Ida-Louise, Emil, Frida

Vad var roligast?

Kvällsprogrammet

Vad var tråkigast? Ar-
betspassen och utan-
tilläsningarna.

Vad har ni lärt er?

Mycket om kristendo-
men och hur man
håller en gudstjänst.

*Något annat ni vill be-
rätta?*

Soppan var inte god.



Fr. vänster: Felix, Walter, Felicia, Emilia,
Minea



Fr. vänster: Jussi, Janette, Lucas, Wilhelm,
Ida, Nea, Joakim

Vad var roligast?

Att se hur bra konfir-
manderna trivts
med varandra och
att dra lekar under
kvällsprogrammet.

Vad var tråkigast?

Att ha fritid medan
konfirmanderna haft
arbetspass.

Vad har ni lärt er?

Mera om olika slags
människor och skär-
gården.

Skärgårdskonfirmanderna är öppnare och mera
pratsamma än de konfirmander jag mött tidigare.

Något annat ni vill berätta?

Vi kommer att sakna varandra efter lägret!

FÖRSAMLINGENS HÄNDELSEKALENDER

On	15.6 kl. 13.30	Onsdagsträffen, Fridhem
Lö	18.6 kl. 10-13	Missionsboden öppen
Sö	19.6 kl. 11.00	Högmässa med konfirmation, kyrkan
Ti	21.6 kl. 19.00	Petrusdagarnas förbönskväll med nattvard, kyrkan
On	22.6 kl. 13.30	Andakt, Fridhem
Lö	25.6 kl. 11.00	Friluftsgudstjänst, prästgårdens trädgård
Sö	26.6	Ingen gudstjänst
On	29.6 kl. 13.30	Onsdagsträffen, Fridhem
On	29.6 kl. 16-18	Missionsboden öppen
Lö	2.7 kl. 10-13	Missionsboden öppen
Sö	3.7 kl. 13.00	Friluftsgudstjänst, Mossala
On	6.7 kl. 16.00	Bönestund Sida vid sida med havet, kyrkan
On	6.7 kl. 16-18	Missionsboden öppen
Fr	8.7 kl. 16.00	Bönestund Sida vid sida med havet, kyrkan
Lö	9.7 kl. 10-13	Missionsboden öppen
Lö	9.7 kl. 18.00	Helgmålsbön vid klockstapeln
Sö	10.7	Ingen gudstjänst
Må	11.7 kl. 16.00	Bönestund Sida vid sida med havet, kyrkan
On	13.7 kl. 16.00	Bönestund Sida vid sida med havet, kyrkan
On	13.7 kl. 16-18	Missionsboden öppen
Fr	15.7 kl. 16.00	Bönestund Sida vid sida med havet, kyrkan
Lö	16.7 kl. 10-13	Missionsboden öppen
Sö	17.7 kl. 11.00	Högmässa, kyrkan
Sö	17.7 kl. 16.00	Konsert Sida vid sida med havet, kyrkan
Må	18.7 kl. 16.00	Bönestund Sida vid sida med havet, kyrkan
On	20.7 kl. 16.00	Bönestund Sida vid sida med havet, kyrkan
On	20.7 kl. 16-18	Missionsboden öppen
Fr	22.7 kl. 16.00	Bönestund Sida vid sida med havet, kyrkan
Lö	23.7 kl. 10-13	Missionsboden öppen
Sö	24.7 kl. 11.00	Spelmanshögmässa, kyrkan
Må	25.7 kl. 16.00	Bönestund Sida vid sida med havet, kyrkan
On	27.7 kl. 16.00	Bönestund Sida vid sida med havet, kyrkan
On	27.7 kl. 16-18	Missionsboden öppen
Fr	29.7 kl. 16.00	Bönestund Sida vid sida med havet, kyrkan
Lö	30.7 kl. 10-13	Missionsboden öppen
Sö	31.7 klo 18.15	Iltamessu, kirkossa HUOM aika!!

FÖRSAMLINGENS HÄNDELSEKALENDER

- On 3.8 kl. 13.30 Onsdagsträffen, Fridhem
On 3.8 kl. 16-18 Missionsboden öppen
Lö 6.8 kl. 10-13 Missionsboden öppen
**Sö 7.8 kl. 11.15 Kaplansinstallation
och hela församlingens högmässa, kyrkan,
efteråt kyrklunch i församlingshemmet**
- On 10.8 kl. 13.30 Andakt, Fridhem
On 10.8 kl. 16-18 Missionsboden öppen
Lö 13.8 kl. 10-13 Missionsboden öppen
Sö 14.8 Ingen gudstjänst
- On 17.8 kl. 13.30 Onsdagsträffen, Fridhem
On 17.8 kl. 16-18 Missionsboden öppen
Lö 20.8 kl. 10-13 Missionsboden öppen
Sö 21.8 kl. 11.00 Högmässa, kyrkan
- On 24.8 kl. 13.30 Andakt, Fridhem
On 24.8 kl. 16-18 Missionsboden öppen
Lö 27.8 kl. 10-13 Missionsboden öppen
Sö 28.8 kl. 11.00 Högmässa, kyrkan
- On 31.8 kl. 13.30 Onsdagsträffen, Fridhem
On 31.8 kl. 16-18 Missionsboden öppen
Sö 4.9 kl. 17.15 "Sing-in" övning av gudstjänstens sånger
Sö 4.9 kl. 18.00 Gudstjänst med sånger från Taizé



Närmare info om höstens verksamhet kommer senare.

Kaplansinstallation och hela församlingens högmässa söndagen 7 augusti kl. 11.15 i kyrkan

efteråt kyrklunch i församlingshemmet.

Busstransport ordnas från Pargas,
taxibåt ordnas från Iniö,
anmälningar tas emot på tel. 040 312 4410

Hjärtligt välkommen med!

Följ med närmare annonsering i Å:us prosteriruta, församlingens hemsida, Houtskär Nytt, Houtskär INFO på facebook och anslag. Vi förbehåller oss rätten till ändringar.



Gud, du som är jordens och himlens hemlighet,
rikta våra blickar mot det osynliga
så att vi söker den eviga glädjen i dig.
Endast du kan stilla vår själs längtan.
Hjälp oss att leva med öppna händer
och att använda det du ger oss här på jorden
också till andras bästa.
Hör oss för Jesu skull.
Amen.

Dagens bön för Andra söndagen efter pingst

FÖRSAMLINGSLYKTAN

Tidningen Församlingslyktan ges ut av Houtskär kapellförsamling och utkommer med fyra nummer per år.

Församlingslyktan distribueras gratis till alla hem i Houtskär och kan även prenumereras till andra orter. Kostnaden för årsprenumerationen är 15 euro vilket inkluderar moms. Kontakta kaplanen för att teckna en prenumeration.

Material till nästa nummer inlämnas senast 12.9.2022 kl. 12.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kaplan Janette Lagerroos, tel. 040 312 4452, janette.lagerroos@evl.fi.

Redaktionsmedlemmar:

Annika Brunnsberg, Henrika Lindqvist, Ulla Mattsson-Wiklén och Jaana Rosenblad.

Prenumerationer och adressförändringar:

040 312 4452 / houtskar.forsamling@evl.fi

Tryck:

Houtskärs kapellförsamling, upplaga 450 exemplar

Pärmbild: Janette Lagerroos