

Församlingslyktan

Nr 2 - 2020

årgång 62



HOUTSKÄRS KAPELLFÖRSAMLINGS MEDARBETARE
ÖNSKAR DIG EN VÄLSIGNAD SOMMAR!

Det blev en annorlunda vår och det blir en annorlunda sommar. Det här är det som kallas det ”nya normala” som vi blir tvungna att förhålla oss till. Redan på pärmbilden av Församlingslyktan kan du se att allt inte är så som det brukar. Årets andra nummer har i många år prytt av en bild av årets konfirmander. Så är inte fallet i år, utan nu får vi njuta av en bild av den magnifika magnolian som blommade i början av maj. Inte så illa det heller, bara annorlunda.

Årets skribaläger har flyttats till augusti och vi får hoppas att pandemin inte sätter käppar i hjulet för oss då. Vi har tänkt till kring säkerhet och trygga förhållanden för lägret och i all församlingsverksamhet. Nu får vi åter fira gudstjänst tillsammans i kyrkan, men vi gör det med trygga avstånd och med extra hänsyn till hygien. Varannan bänk får stå tom och vi sitter glest i raderna. Ändå ryms det in åtminstone 60 personer i kyrkan och vi är tillsammans under samma tak. Vi får glädja oss över att vara en Guds gemenskap fast vi inte rör vid varandra.

Nu när juni kom med lättade restriktioner kan vi känna att det värsta är över, men samtidigt vet vi ingenting om framtiden. Det har talats om att en andra våg av pandemin kan svepa över världen när hösten kommer, men det finns också de som menar att det inte alls är säkert att det blir så. Det enda vi kan vara säkra på just nu är att framtiden är mycket osäker. Så har det alltid varit, men nu känns osäkerheten ändå större än vanligt.

På spegeln i hallen i Prästgården har jag klistrat en dekal med engelsk text. Där står det *Worry less, Pray more* (oroa dig mindre, be mera) som en påminnelse om att vi inte är ensamma och utelämnade till ödets nycker. Det är så lätt att tvinna in sig i funderingar, oro och ångest över situationen och då behöver man hitta en väg ut. För mig är bönen en viktig väg. Det är ett enkelt sätt att tala med Gud. Han kräver inga fina formuleringar eller speciella ord. Han vet redan allt vad jag bär på, så fast jag bara suckar, knäpper händerna eller gör korstecknet så hör han mig. Gud är också en outtröttlig lyssnare som inte suckar och himlar med ögonen när jag ältar och berättar samma sak om och om igen. Han

finns alltid i min närhet och jag behöver varken beställa tid eller betala för att få prata av mig.

Nu kan det hända att någon undrar om det nu ändå funkar så bra, det där med bön? Många säger sig ha erfarenheten att Gud är dålig på att svara eller så hörs han bara dåligt. Då svarar jag med ett par motfrågor: Har du gett Gud tid och utrymme att svara? Har du lyssnat ordentligt? Min erfarenhet är att Gud svarar, men ofta på oväntade sätt. Situationer löser sig på de märkligaste sätt. Människor dyker överraskande upp och hjälper till, utan att man riktigt förstår hur det gått till. Man känner ett oförklarligt lugn inombords fast situationen är kaotisk och oklar. Någon hör att någon talar till en, utan att det finns någon i närheten. Gud har många sätt att förmedla sig till oss, men han behöver att vi ger honom tillfället; att vi lyssnar in hans budskap.

Jag tänker att Jesus försökte säga åt oss att ge Gud möjligheten till förändring när han i Mark. 11:23 talar om att tro kan förflytta berg. Om vi inte tror och om vi inte ger Gud utrymme kan han inte verka i och omkring oss. Om vi tror och litar på att Gud hör och svarar på våra böner så finns han där för oss. Det kan vara ett stort steg, att ge upp den chimära kontrollen som vi krampaktigt vill hålla fast i för att behärska livet. Att ge upp kontrollen över sitt eget liv till en osynlig Gud som ibland verkar vara mer än lovligt nyckfull är skrämmande.

Därför behöver vi få höra, lära oss och förstå att Gud älskar oss. Han har skapat oss och han älskar oss ännu mera än en kärleksfull förälder älskar sitt barn. Med den kärleken vill Gud oss allt gott och därför är det inte skrämmande att låta Gud ta ledningen i livet. Genom Jesus vet vi hur Gud agerar och talar till oss. Genom den heliga Anden blir vi till Guds budbärare och redskap till att hjälpa andra.

Speciellt i oroliga tider är det värdefullt att minnas att vi alla är Guds barn. Vi är alla skapade och älskade, jämlika och lika värdefulla oberoende av hudfärg, utseende, kön, läggning, skicklighet eller brist.

FÖRSAMLINGS INFORMATION

Pastorskansliet i Houtskär är öppet tisdagar 9–12. Under tiden 6.7–9.8.2020 är pastorskansliet stängt. I Pargas betjänar pastorskansliet normalt måndag-fredag kl. 9.00-12.30 hela sommaren.

Telefon 040 312 4410 E-post vastabolands.forsamling@evl.fi

Diakonimottagningen är öppen enligt överenskommelse.

Ämbetsbetyg kan också beställas dygnet runt via nätet på adressen: <https://blanketter.kyrkan.fi//vastabolands-forsamling/ambetsbevis>
Det är tryggt och enkelt att använda blanketten på nätet.

ANSTÄLLDA

Tf. kaplan	Janette Lagerroos	040 312 4452
Kantor	Mikael Granlund	040 312 4444
Församlingsmusiker	Ulla-Maija Söderlund	040 312 4454
Diakonissa	Wiveca Eklund	040 312 4455
Barn-och ungdomsarbetsledare	Mari Nurmi	040 312 4436
Församlingsmästare	Jami Helmiö	040 312 4458

Tf. kaplanen vikarieras under semestern 6.7–31.7 och 3.8–9.8

av tf. kaplanen i Iniö kapellförsamling Jussi Meriluoto, 040 312 4462.

Personlig e-post: fornamn.efternamn@evl.fi

PÅ NÄTET HITTAR DU OSS HÄR:



<https://www.vastabolandsforsamling.fi/houtskar-kapellforsamling>



Facebook: [@vasfor](https://www.facebook.com/@vasfor)



Instagram: [@vastabolandsforsamling](https://www.instagram.com/@vastabolandsforsamling)



YouTube [Väståbolands svenska församling](https://www.youtube.com/Väståbolands%20svenska%20församling)

FÖDELSEDAGAR

12.7	80 år	<i>Inge Mattsson</i> , Mossala firar ej
15.8	80 år	<i>Gunnel Pero</i> , Fridhem
18.9	92 år	<i>Seidi Mattsson</i> , Fridhem (Björkö)

Församlingen uppvaktar alla församlingsmedlemmar som fyller 75, 80, 85, 90 och efter 90 varje år. Ibland har vi svårt att nå den som har födelsedag per telefon. Kontakta oss därför gärna för att komma överens hur vi kan komma ihåg dig.

Alla som vill får sin födelsedag införd i tidningen, oberoende av om man hör till församlingen eller om man fyller jämna eller ojämna år. Det sker genom att man meddelar redaktionen om saken eller ringa pastorskansliet på nummer 040 312 4450. *OBS! Vi kommer inte längre att kontakta och fråga, utan utgår från att man meddelar oss om saken.*

AVLIDNA

Gunilla Lusie Abrahamsson
född den 20.5.1950
avled den 15.1.2020 i en ålder av 69 år

Bengt Lars Gustaf Backman
född den 31.1.1941
avled den 23.3.2020 i en ålder av 79 år.

Per Stefan Lehtinen
född den 6.11.1955
avled den 4.4.2020 i en ålder av 64 år

Anne-Helene Mattsson
född den 2.4.1922
avled den 4.5.2020 i en ålder av 98 år.

Karl Elmer Jansson
född den 4.7.1927
avled den 18.5.2020 i en ålder av 92 år.



KYRKBACKENS TOMTE MEDDELAR

Sommaren har åter spruckit ut i full blomning efter en vinter som knappt ens varit och en märklig vår. Kyrkans dörrar är åter öppna och vardagen återkommer på kyrkbacken. På grund av Corona-situationen och de direktiv som getts är toaletten vid gravgårdens servicehus inte öppen den här sommaren. Vi beklagar de besvär det här förorsakar.

Kyrkbackens tomte har hört små fåglar kvittra om hur man bäst tvättar och putsar gravstenarna. Här kommer några handfasta råd:

För det mesta räcker det med bara vatten för att tvätta stenen. Om du vill använda något tvättmedel rekommenderas möjligast milda medel. Starka basiska tvättmedel kan skada stenens yta.

Använd en mjuk trasa eller tvättsvamp. Torka av och skrapa inte. Att gnugga och skrapa kan skada stenens yta så att smutsen fastnar ännu hårdare i fortsättningen.

Om det finns förgyllda bokstäver eller detaljer på stenen ska man vara extra försiktig med dem. De skadas lätt och guldet lossnar.



Rengöring av gravstenen är alltid enklare efter regn. Regnet blöter upp föroreningarna och det som växer på stenen så att de lossnar lättare.

Sen måste man ju inte heller tvätta bort all mossa och alla lavar. Det får synas att en gravsten är gammal!

Trevlig sommar!

Jami

Kyrkbackens tomte

MISSIONSBODENS ÖPPETHÅLLNING

Den efterlängtnade sommaren har äntligen kommit och vi har redan fått njuta av soliga varma dagar. Glädjande nog har vi fått tillstånd att hålla Missionsboden öppen under sommaren.

På grund av coronapandemin kommer vi att denna sommar hålla öppet endast lördagar på grund av att en del av våra frivilliga medhjälpare hör till riskgruppen. Av samma anledning kommer säkerhetsföreskrifter som gäller i butiker att gälla också i Missionsboden. Man får besöka Missionsboden endast om man är frisk, avstånd mellan kunderna bör hållas och desinfektionsmedel finns att använda med tanke på handhygien. Anvisningar finns att läsa på utsidan av Missionsboden.

Välkomna för att besöka Missionsboden. Nu finns chansen att göra fynd bland våra varor och samtidigt stöda Finska Missionssällskapets arbete bland utsatta folkslag. Pengarna som kommer in i Missionsboden går oavkortat till missionsarbetet. För tillfället stöder vi Finska Missionssällskapets arbete bland kvinnor i Etiopien.



Kvinnorna får undervisning i husdjursskötsel, kompostering och grönsaksodling så att de kan bidra till att förbättra produktiviteten inom jordbruket. De har genom det möjlighet att få egna inkomster så att de kan försörja sig och sina barn och har också möjlighet att hjälpa till med familjens ekonomi.

Jag önskar alla en fin sommar,
Guds välsignelse
och fortsatt beskydd,
med vänlig hälsning,

Wiveca

Sommarklubben berättar



Vi var fem barn och Mari som samlades till två dagar av skoj. Vi har för det mesta varit ute.

Vi har simmat vid stranden på Vitteludd, spelat frisbee-golf på gräsmattan kastat pil och spelat badminton.

Första uppgiften när vi började på onsdagen var att leta söka reda på nyckelpigor som var gömda ute i trädgården runt prästgården. Det var jättesvårt för gräset var så högt och gömde nyckelpigorna så bra. Vi hittade nästan alla (62/71).

Nyckelpigorna var gjorda av trä som daghemsbarnen målat och Mari hade gömt dem ute i trädgården. På baksidan fanns det bokstäver så man kunde pussla ihop olika namn och ord. Det var spännande och roligt att leta!



Vi fick också färglägga våra egna lägerkassar. Det är bra att ha en egen kasse när man ger sig ut på äventyr och skattjakt.

Uppslagets foton: Mari Nurmi

av Mari Nurmi och barnen



Vi kunde också göra jättesåpbubblor. Det var inte så lätt när vinden tog tag i såpbubblan.

På simstranden träffade vi på en helt orädd ekorre. Det är säkert en ”city-ekorre”.



Körsbärsträdet är roligt att klättra i. Kan du se hur många barn som finns i trädet på bilden?



Sommarklubben var så rolig att den gärna fått fortsätta hela sommaren. Men eftersom Mari jobbar i alla kapellförsamlingarna i skärgården blev det bara två dagar i Houtskär, så att barnen i de andra kapellen också ska få ha lika roliga dagar som vi haft.

Glad sommar!

Aamu on sumuinen, linnut laulavat, ilma on hyvä ja raikas. Olemme aamulenkillä. Katselen luonnon runsautta ja ihastun edelleen sen kykyyn uudistua joka kevät uudelleen.



Foto: Jaana Rosenblad

Lähdemme kotia kohti siellä ne tavalliset aamutoimet. Kahvia keittäessäni haaveilu otti vallan ja mietin josko vielä voisi ryhtyä johonkin uuteen? Kissa pyöri jalossani. Koirat istuivat vieressäni kuin kirkossa. Meillä tyypillinen aamun asetelma toiveita kaikilla, koskaan ei tiedä milloin leipä tai kinkun siivu vahingossa tipahtaa. Toivossa on hyvä elää. Olen keskellä tavaran paljoudesta pursuavaa vielä hetken ajan olevaa kotiani, siis muutto hommissa, kaikki on kaapeista ulkona osa laatikoissa ja ihmettelen miten ihmeessä tähän kaikkeen taas saa järjestyksen, mutta kyllä siihen saa.

Oikeastaan on hyvä että kaikki on välillä mullin mallin, pääsee eroon turhista taakoista. Tavarosta joita ei kuitenkaan enää käytä, ja näin ollen ei myöskään tarvitse. Me kannamme mukanaamme mielessämme paljon kaikenlaista turhaa. Myös mieli kaipaa puhdistusta, olla rauhassa tehdä asioita joista todella pitää, olla itselleen armollinen. Lian usein herkkyys pukeutuu kyynisyyden viittaan ja kyyneleet niellään, suoritetaan ihmisyttöä, pärjätään. Elämän merkityksellisyys on tärkeää, laatu ei määrä, vaikka vain lyhyenkin ajan uuden löytäminen.

Muistan Terhokodissa kohtaamani henkilön jota elämä oli kolhinut ja joka sai nyt oman lämpimän huoneen, jonka sängylle sai vihdoinkin avata sen kauan paketissa olleen uuden hienon päiväpeiton. Ne silmät ja se ilo joka niistä loisti, ei meistä kukaan tiedä päiviensä määrää, mutta joka päivä on mahdollisuus nähdä itsemme, toinen toisemme ja ajatella hyvää.

Rukous kantaa, huokauksena, ajatuksena vaikka sanoja ei löytyisikään.

Foto: Jaana Rosenblad



Nån att prata med?

KYRKANS SAMTALSTJÄNST⁺



Kyrkans samtalshjälp är till för dig som behöver ett lyssnande öra, någon att tala med. De jourhavande är utbildade frivilliga eller kyrkligt anställda med tystnadsplikt.

Telefonjouren är öppen varje dag kl. 20–23 på telefonnummer **0400 22 11 90**.
Samtalsavgiften är vanlig lokal- eller mobilsamtalsavgift.

Du kan också kontakta samtalstjänsten per chatt eller brev, mera information får du på www.samtalstjanst.fi

En hälsning

Hej,

mitt namn är Harry Sanfrid Backström. Jag ska berätta något om tiden i Houtskär, och om hur det är nu. Vi ska gå tillbaka några år i tiden, närmare bestämt till 2008. Men allra först kort om tiden före det.

Tiden före Houtskär

Jag är född och uppvuxen i ett litet samhälle i Österbotten som heter Bäckby. Det är en by i Pedersöre kommun, 25 kilometer österut från kusten in i landet, närmaste stad är Jakobstad. Det var en typisk by på landsbygden, cirka 200 invånare och där jordbruk och skogsbruk var de dominerande näringarna. Mina föräldrar var jordbrukare, vi hade några kor, ibland några får och också grisar. Vi hade också en häst, som hette Lisa. Sen kom traktorerna in i bilden och det förändrade jordbrukets karaktär. Mina första jobb var inom jordbruk, skogsbruk och längre fram olika typer av uppgifter i skogsindustrin, samt en del utbildnings-, forsknings- och utvecklingsuppgifter.

Årsskiftet 2006–2007 så fick jag en stark kallelse av Herren att börja läsa teologi. Så kommer vi till våren och försommaren 2008 och tiden för att välja tjänstgöringsplats. Ett av Domkapitlets förslag var Houtskär. Jag och min hustru Leila visste inte ens var denna plats var utan vi beslöt att besöka Houtskär i samband med att det firades fri-



luftsgudstjänst. Vi blev bägge två förälskade i platsen, i kyrkan och i prästgården som var placerade så strategiskt rätt, i centrum av Näsby.

Tiden i Houtskär

När vi flyttade till Houtskär i månadsskiftet september-oktober 2008

Foto: Mia Warén sommaren 2009

så var jag inte helt klar med teologiestudierna. Det återstod ännu en tent i latin för att jag skulle kunna få ut min examen. Tenten gick bra, det var nog med Herrens hjälp som det lyckades. Jag hade inte varit på en enda latinföreläsning. Jag läste till tenten på egen hand. Läraren i latin sade: ”Ingen brukar göra så.” Församlingen hade samma höst valt en kantor, det var Timo från Lappland, som fått sin musikerutbildning vid Sibelius akademien, som trummis. Det var spännande dagar av övning för mig i egenskap av predikobitråde och Timo när vi förberedde de första gudstjänsterna. Den 19 oktober blev jag prästvigd. Ett stort äventyr kunde börja. Det var två goda år som jag och Leila hade möjlighet att leva och verka i den fantastiska miljön. Prästgården i Houtskär och boendet i den gav anledning till att fundera på fortsättning på temat ”Prästgårdarnas betydelse” och som jag hade forskat i under magisterstudierna. Resten är historia med forskning och disputation våren 2018.

Tiden efter Houtskär

Nu är jag sedan 2012 kyrkoherde i församlingen som 2009 fick namnet Västabolands svenska församling och där Houtskär ingår som en kapellförsamling. Vi har en medarbetarskara som är kreativ och dynamisk, det gör mig glad. Under de få lediga stunderna som jag har håller jag på med forskning, om ett ledarskap där den kristna tron vägleder på vägen till sanning. Jag avslutar med Jesu ord (Joh 14:6) [...] *Jag är vägen, sanningen och livet [...]*. Så är det, det är ord att lita på.

Med Guds rika välsignelse
till er alla!

Harry

Predikobitråde,
tf. kyrkoherde,
tf. kaplan i Houtskär,
oktober 2008 till oktober 2010.



Foto: Leila Warén-Backström 2018

En annorlunda vår och sommar

I skrivandets stund så har skoleleverna precis inlett sitt efterlängtrade sommarlov. Sommaren står för dörren för oss alla, dagarna är långa och nätterna ljusa. Det är någonting speciellt med just den här tiden på året då allt är så vackert i naturen runt omkring oss. Många har nu möjlighet att bara få njuta, ta det lugnt och vara lediga.

Men den här sommaren kommer säkert att vara lite speciell på många sätt, många av oss kommer att njuta av sin lediga tid här hemma. Det kommer kanske inte att bli så mycket resande eller släkträffar men jag är helt övertygad om att det kommer att bli en fin sommar trots allt.

Vi vet alla att det här året varit annorlunda på många sätt. När Finland i mars stängde ner mycket i samhället så påverkade det oss alla. Och åtminstone jag var lite orolig över hur allt skulle utvecklas. Hur skulle det gå ifall någon blev sjuk, vad om personalen på färjorna skulle bli sjuka? Det var mycket jag funderade över – men i takt med att dagarna och veckorna gick så släppte min oro och jag kunde börja njuta av min nya vardag.



Rekommendationerna från regeringen var i mars att alla som kunde arbeta på distans skulle göra det i mån av möjlighet. Och eftersom jag har ett arbete som möjliggör distansarbete så koplade jag upp mig hemifrån. Jag kände att jag i och med mitt distansarbete bidrog till att bekämpa covid-19 då jag minskade mina kontakter till andra människor och höll mig hemma så gott det gick. Det blev faktiskt över två månader som jag satt instängd i mitt lilla hemmakontor på dagarna.

Foto: Henrika Lindqvist

Stundtals har det varit lite ensamt att arbeta hemifrån men sen kommer vi ju inte ifrån att distansarbete har många goda sidor. Plötsligt fick jag nästan tre timmar mera fritid per dag när jag inte hade någon arbetsresa. Jag kunde sova längre på morgnarna och orkade vara uppe senare på kvällarna. Ett lugn infann sig helt enkelt när jag inte behövde stressa iväg på morgnarna till färjan. Och det tyckte jag om.

Jag har aldrig njutit så mycket av våren som jag gjort det här året. Jag har vandrat runt i skogen och sett naturen vakna upp efter vintern. Jag har legat i dikeskanterna och fotograferat vit- och blåsippor. Jag har grävt i blomland och jag har planterat frön och jag har faktiskt kommit ihåg att vattna alla planteringar. Det har nog aldrig hänt förr!

Vi skall naturligtvis inte glömma bort det fruktansvärda som många fått gå igenom på grund av det nya viruset. Men trots allt som hänt under våren så tycker jag ändå att det är okej att fokusera på det positiva som alla förändringar har medfört. För mig har det varit fint att få arbeta hemifrån och att få mera tid för familjen. Att ha fått pyssla med lite trädgårdsprojekt och andra projekt, att ha haft ork till att baka fluffiga kakor och spröda kex. För dig har det kanske varit någonting annat. Förändringar behöver inte alltid vara dåliga och jag hoppas och tror att vi kommer att ta med oss mycket av det nya vi lärt oss och använda oss av nya tankesätt och arbetsätt också efter att vi bekämpat det här viruset.

Nu önskar jag alla en riktigt skön och avkopplande sommar – för det är vi alla värda!



Foto: Henrika Lindqvist

Meditationsstigen

För ett år sedan inleddes arbetet med Meditationsstigen och den här sommaren blir Meditationsstigen verklighet. Stigen kommer att bli tvådelad. Den första delen (utmärkt med rött på kartan) sträcker sig från kyrkan längs stranden till Prästgården och förbi Klubbbrummet och sedan tillbaka över gårdsplanen och vägen till kyrkan. Den delen är nu utmärkt med tunna pinnar, målade med vitt och gräset är klippt så man ser var stigen går. Den andra delen (utmärkt med blått på kartan) är en längre och lite mera utmanande länk som fortsätter från hörnet av Klubbbrummet längs stranden förbi Forsamlingshemmet, genom skogen och åter längs stranden hela vägen ut till Vitteludd. Returen går längs vägen och an knyter till den första slingan vid Klubbbrummet.



Längs stigen finns några bänkar och sittplatser och flera ska det bli. Vid varje ställe kommer det att finnas en kort text som anknyter till en av pärlorna på Frälsarkransen.



Frälsarkransen är ett modern radband som konstruerats av biskop em. Martin Lönnebo. Syftet med Frälsarkransen är att hjälpa troende att koncentrera sig på bönen: olika böner och böernas olika delar. Som exempel kan nämnas att kransen börjar och slutar med den stora guldfärgade pärlan, Guds pärlan. De ovala bruna pärlorna kallas tystnadspärlor.

Stigen behöver ännu få några lätta konstruktioner på vissa ställen för att underlätta framkomligheten, speciellt under vår och höst då det är vått i markerna och bergen kan vara hala. Till exempel väntar en hög med flis på att bli utplacerad längs stigen och några trappsten behövs det till exempel på ett par ställen. Konstruktionerna ska byggas så att de inte skadar naturen. Vi skulle gärna ta emot hjälp för att få allt det här gjort och färdigt i sommar. Så om du känner att du skulle vilja göra något konkret får du gärna komma med på **talko onsdagen den 24 juni kl. 9.00**. Vi samlas vid servicehuset vid gravgården.



Meditationsstigen start och mål är kyrkan, precis som Frälsarkransen börjar och slutar med Gudspärlan. Speciellt på försommaren är stigen underbart vacker med alla blommor som växer i naturen. Du får gärna vandra längs stigen, slå dig ner och bli stilla. Den här stigen finns till för alla, Houtskärsbor, fritidsboende och tillfälliga gäster. Stigen invigs i samband med helgmålsbönen vid klockstapeln lördagen den 4 juli kl. 18.00.

Åländsk sommarpsalm – nr 924 i psalmbokstillägget

1.
Nu lyser våra backar
av vivans gula kalk,
nu blommar sommarns ängar
av örter tusenfalt.

Och vågen blå mot röd granit
och mitt i byn vår kyrka vit,
här är nu glädjens färger,
här är nu glädjens färg.

2.
Nu sjunger varje mänska
med stämma ren och klar,
från fjärdar, berg och skogar
det brusar nu till svar.
Hör ejderns rop från bådans häll
och näktergal i sommarkväll.
Här är nu glädjens röster,
här är nu glädjens röst.

3.
Nu strömmar det av värme
från sol till lövad äng
och livets vatten sköljer
i ljumma sommarregn.
Se svalans flykt i sunnanvind
och grönskans ljus i björk och lind.
Här är nu glädjens vindar,
här är nu glädjens vind.

4.
O du, min Gud, som skapat
allt vackert med din hand,
jag vill så gärna vandra
din stig längs livets strand.
Du räknar alla sandkorn där,
för allting lika viktigt är.
Här är nu glädjens budskap,
här är nu glädjens bud.

Text: Göran Andersson 1985

Melodi: Knut Grüssner 1985



Visste du att du kan lyssna
till de flesta av de nya psal-
merna på YLE Arenan?

Sök ”Nya psalmer” eller
skriv in den här adressen:
<https://arenan.yle.fi/audio/1-4298821>

FÖRSAMLINGENS HÄNDELSEKALENDER



Lö 13.6 kl. 13–15 Sö 14.6	Missionsboden är öppen. ingen gudstjänst
Lö 20.6 kl. 11.00	Midsommardagens friluftsgudstjänst i prästgårdens trädgård. Inget kyrkkaffe serveras, men man får gärna stanna och äta egen medhavd picknick i trädgården.
Su 21.6 klo 11.00	Messu kirkossa.
On 24.6 kl. 9.00 -> Lö 27.6 kl. 13–15 Lö 27.6 kl. 16.00 Sö 28.6 kl. 11.00	Talko för Meditationsstigen. Missionsboden är öppen. Sommarandakt på Nåtö. Högmässa i kyrkan.
Ons 1.7 kl. 16.00 Lö 4.7 kl.18.00	Sommarandakt på Berghamn. Helgmålsbön vid klockstapeln med invigning av Meditationsstigen.
Sö 5.7 kl. 13.00	Friluftsgudstjänst i Kivimo. Inget kyrkkaffe serveras, men man får gärna stanna och äta egen medhavd picknick efter gudstjänsten.
Lö 11.7 kl. 13–15 Sö 12.7	Missionsboden är öppen. ingen gudstjänst
Lö 18.7 kl. 13–15 Sö 19.7 kl. 18.00	Missionsboden är öppen. Kvällsmässa i kyrkan
Lö 25.7 kl. 13–15 Sö 26.7 kl. 11.00	Missionsboden är öppen. Högmässa i kyrkan.
Lö 1.8 kl. 13–15 Sö 2.8 kl. 18.00	Missionsboden är öppen. Kvällsmässa i kyrkan.
Lö 8.8 kl. 13–15 Sö 9.8	Missionsboden är öppen. ingen gudstjänst
Lö 15.8 kl. 13–15 Sö 16.8 kl. 11.00	Missionsboden är öppen. Högmässa i kyrkan.
Lö 22.8 kl. 13–15 Sö 23.8 kl. 11.00	Missionsboden är öppen. Högmässa i kyrkan.

Följ med närmare annonsering i ÅU:s prosteriruta, församlingens hemsida, Houtskär Nytt, Houtskär INFO på facebook och anslag. Vi förbehåller oss rätten till ändringar.



Gud,
du är för oss, dina barn,
som en öm mor och som en älskande far.
I ditt ord lär du oss att vi inte behöver rikedom
men att vi behöver kärlek.
Misstänksamhet, ensamhet och hat gör oss fattiga på gemenskap.
Visa oss vägen till varandra och till kärlekens värme.
Detta ber vi om i vår Herres Jesu Kristi namn.

Bönen är hämtad ur Kyrkohandboken för Andra söndagen efter Pingst, sid 269.

FÖRSAMLINGSLYKTAN

Tidningen Församlingslyktan ges ut av Houtskär kapellförsamling och utkommer med fyra nummer per år.

Församlingslyktan distribueras gratis till alla hem i Houtskär och kan även prenumereras till andra orter. Kostnaden för årsprenumerationen är 15 euro. Lösnummer kostar 2 €.

Material till nästa nummer inlämnas senast 7.9.2020 kl. 12.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

t.f. kaplan Janette Lagerroos, tel. 040 312 4452, janette.lagerroos@evl.fi.

Redaktionsmedlemmar:

Annika Brunnsberg, Henrika Lindqvist, Ulla-Mattsson-Wiklén och Jaana Rosenblad.

Prenumerationer och adressförändringar:

040 312 4452 / houtskar.forsamling@evl.fi

Tryck:

Houtskärs kapellförsamling, upplaga 380 exemplar

Pärmbild:

Janette Lagerroos